

Täljstensnytt!

Februari 2019

Månadsblad för Täljstenen

Hej i lägenheten!

Vem knäckte julnöten?

I förra bladet frågade jag efter vad den gulds katt som var avbildad kom från. Rätt svar var Hågahögen eller Kung Björns hög. Detta är en av de förnämligare fyndplatserna i hela Skandinavien med ca. 3000 år gamla lämningar som har en fascinerande historia att berätta.

Nyligen har utgrävningar och fynd dokumenterats lite utförligare av några uppsalaarkeologer i bokform och platsen är naturligtvis också väl värd ett besök för den som inte varit där än.

Men vem knäckte nöten?

Två täljstensprofiler.

Första pris går till Bodil Vistrand. Vi uppvaknar med en bukett tulpaner just när det fina vintervädret övergått till slask och regn.

I samband med prisutdelningen passar vi också på att göra en intervju med Bodil och hennes tvillingsyster Berit.

De är uppvuxna utanför Västerås där deras far var trädgårdsmästare och hade handelsträdgård.

Bodil blev sjuksköterska och arbetade som skolsköterska i många år på skolor i Uppsala, de sista 20 åren innan pensioneringen på Eriksbergsskolan.

Indien har en speciell plats i Bodils hjärta, närmare bestämt barnhemmet Gerdie Home i Bangalore. Här arbetade hon en tid på 80-talet, härifrån kommer hennes adoptivdotter och hit har hon återkommit otaliga gånger för att fortsätta arbeta. Nu för tiden är det barnbarnen som

tar upp mest tid samt Sudoku och promenader.

Så får Berit ta vid. Även hon har arbetat i skolvärlden, men som bildlärare.

Låt oss ta det från början. Efter 4 års studier på Konstfack i Stockholm arbetade hon i Göteborg 1968 – 1984. Göteborg var vid den här tiden en stad med ett sjudande kulturliv. Dessutom passade staden bra för Berits engagemang i miljö och fredsfrågor. Hon engagerade sig (och gör fortfarande) i Folkkampanjen mot kärnkraft, Amnesty och Svenska freds- och skiljedomsföreningen Under den här tiden blev det många aktioner och demonstrationer. På framsidan av tidskriften ”Milda Makter” från 1984 ligger Berit dramatiskt utsträckt på en blodbestänkt trappa till Bofors kontor. Så nog var hon aktiv alltid!

Hennes fina blomakvareller har prytt bl.a. några Täljstensnytt och andra alster finns utspridda lite här och där på Täljstenen, bl.a i entrén till 1 B.

Att måla är en källa till lugn och ro.

Både Bodil och Berit trivs bra på Täljstenen. Speciellt viktig är närheten till Stadsskogen och till djurlivet där.



Bodil med indiska pappersbagar av tidningspapper (plast är förbjudet). Berit visar sin omsorg om djur med stora öron!

Årsmöte

Nu stundar snart årsmöte (se separat blänkare). Valberedningen meddelar att det fort-

farande behövs personer som vill sitta i den Lokala Hyresgästföreningens styrelse. Hör av Er till valberedningen Karin Albertsson tel. 0705- 737318 och Marianne Staaf tel. 0702 – 352454.

Vill man motionera till regionens årsmöte den 24 mars skall denna motion vara regionen till handa senast 1 månad innan.

Till Lokala Hyresgästföreningens årsmöte kan man inte motionera.

Eriksberg förr och i framtiden.

När området var på planeringsstadiet gjorde dåvarande stadsarkitekten Gösta Wikfors en skiss på hur han tänkte att området skulle se ut. Detta var 1955 och bilden var säkert rätt typisk för hur man tänkte sig bygga ett bostadsområde vi den tiden.



Grundtanken med höghus och stora ytor däremellan blev förverkligade. Vi får tänka bort helikopterplattan och helikoptern som svävar över landskapet.

Hur annorlunda är inte omständigheterna nu för att bygga bostäder. Alla tillgängliga ytor i staden måste tydligen tas i anspråk för byggnation. För oss i Eriksberg är detta ett högst påtagligt hot.

Blodstensskogens öde kommer snart att avgöras. Hur många manifestationer och överklaganden har inte gjorts. Den här skogen har man verkligen kämpat för på alla sätt. Att en byggnation där kommer att påverka Täljstenen är ställt utom allt tvivel.

Här är en bild från i höstas när varje tänkt huskropps utsträckning markerades

med plastband. Här är huset mittemot Täljstenen längs med Norbyvägen markerat.



Många visar sin frustration över vad som händer på annorlunda sätt.

Den här graffittin sågs på Marmorvägen och får ge ett uttryck för den oro och kanske till och med desperation en del känner inför boendefrågorna.



Glöm nu för all del inte årsmötet tisdagen den 26 februari kl. 19.00 i nya lokalen på Täljstensvägen 1 B.

Blommor till alla som gör Täljstenen till ett trevligt ställe att bo på! (Bild Berit Vistrand)



Redaktör: Lennart Johansson
taljstenen.se