

Täljstensnytt!

Mars 2018

Månadsblad för Täljstenen

Hej i lägenheten!

Vår lokala hyresgästförening höll årsmöte den 27 februari. Det blev ett bra och konstruktivt möte under ordförande Eva Byegårds ledning. Verksamhetsplan och budget för 2018 fastställdes och en ny styrelse valdes.



Den nya styrelsen från vänster: *Simon Olsson, Alexandra Nilsson (ny ordförande) Britt-Louise Svensson, René Mosegaard och Adam Gustafsson.*

En kort sammanfattning av verksamhetsplanen för den nya styrelsen:

- Gott samarbete med hyresgästerna, Uppsalahem. och Hyresgästföreningen utan att göra avkall på integriteten
- Aktivt samarbete med övriga lokala hyresgästföreningar och arbetsgrupper i Eriksberg när det gäller förtätning och renoveringar.
- Aktiv och drivande i bostadspolitiska frågor.
- Stötta Täljstenens plangrupp när det gäller varsam renovering och Q-märkning av Täljstenen.
- Arbeta med gångfartsområde, Grannsamverkan och nattvandring.

- Miljöaspekterna skall komma mer i fokus. Sopsortering, återanvändning.
- Styrelsen skall se till att våra lokaler är i optimalt skick.
- Tillsammans genomför vi Täljstenens dag, julfirande och midsommarfirande.
- LH Täljstenen skall skall uppmuntra och stödja hyresgästernas egna initiativ till verksamhet.
- Årsmöte, 2 bostadsmöten är obligatoriska inslag. "Öppet hus" med olika teman eller bara fika planeras.

Om vi alla hjälper till att stötta den nya styrelsen i dessa planer kan vi göra Täljstenen ännu bättre och trevligare!

Mer information om allt detta kommer att läggas ut på hemsidan taljstenen.se samt sättas upp i trappuppgångar och förmedlas genom Täljstensnytt.

På spaning efter den tid som flytt...

För någon tid sedan fick Agneta Andersson och undertecknad ett förslag om att skriva något om vad som hänt på Täljstenen alltsedan början av 60-talet. När det gäller Lokala Hyresgästföreningens göranden och låtanden kan man gå tillbaka till de protokollspärmar från alla år som bevarats. Men sedan finns det förstås en mängd andra "historier" som alla boende skulle kunna berätta. Det är ju faktiskt så att en del bor kvar här ända sedan området var nytt. Vad sägs om någon eller några "Berättarkvällar" i kvarterslokalen? Vi får återkomma om detta.

Att bläddra igenom gamla "Täljstensnytt" ger också en bild av vad som hänt. Jag började skriva regelbundna Täljstensnytt 2008. Har man sparat dem har man i alla fall 10 års historia tillgänglig!

Men det har kommit blad tidigare. Från början hette de "På Täljstenstapeten" och det första numret kom 1983. På våren 1982 hade en s.k. kontaktkommitté bildats i Hyresgästföreningens regi. På det första

bostadsmötet kom bara 2 st. Men efterhand spottade man upp sig. Till slut hade man en styrelse där varje gård var representerad och i "På Tapeten" från 1984 presenterades följande personer: *Agneta Andersson, Ingrid Claesson, Börje Westerling, Lennart Johansson, Editha Nordqvist, Gerd Edgren, Lisa Brodin, Lennart Colldén, Gunnel Helldahl, Hans Wennberg, Lena Karlsson och Gunnel Kjellin-Larsson.*

Av dessa bor *Börje, Agneta, Gerd och de bägge Lennart kvar.*



Vi var med när det begav sig. Agneta och Lennart.

Mycket blev gjort under de här första åren. Det kom farthinder på gatan och bom till gård 2-4-6 och 1-3-5, lekrum vid 4:ans tvättstuga, upprustning av lekredskap på gårdarna. Vi ordnade så att det blev ett hobbyrum i 3:an och ordnade två pingisrum och en utflykt till Furuvik. Vi åkte 24-timmarsloppet på skidor i Stadsskogen. Vi for till Skansen och badhuset i Sala, startade Täljstenens dag, hade stor julgransplundring i Gläntans fritidsgård. Vi gick på konsert och var till och med en gång på operan (!). Dagmammorna hade aktiviteter i vår kvarterslokal.

Drivande bakom många av de här aktiviteterna var *Gerd Edgren* och *Anne-Marie Swartling*, ett par riktiga eldsjälar!

Kontaktkommittén hade enligt pärnarna verksamhet till 1986 men sedan är det slut

på dokumentation och vi får vänta till 1993 innan det dyker upp något igen.

Så här skriver *Agneta Andersson* om den första tiden:

- Vår ambition när vi startade den lokala kommittén var att vi plus våra grannar skulle känna att de kan påverka sitt boende. Vi tänkte mest på trivselfaktorer som miljön på gårdarna och att man skulle ha en chans att lära känna sina grannar. Jag ville att det skulle att det skulle finnas en representant från varje gård och det lyckades jag med. Under den tid vi orkade hålla i gång den lokala delen fick alla gårdar någon ny lekplatsinstallation. På gård 2-4-6, där jag bodde fick vi t.ex. en lekbåt. Bommar sattes upp, så det inte var möjligt att köra in på gårdarna, annat än när det var nödvändigt. Det var lika svårt då, som det är numera efter vad jag iakttagit, att få våra grannar att komma till de allmänna mötena och engagera sig. På den tiden fanns det frysack att hyra där nuvarande hobbyrum ligger. Vi hade något engagemang i detta, men jag kommer inte ihåg vad. Jag har jättedåligt minne...

60-talet och 70-talet?

Han står lite ensam i ett nybyggt Täljstenen. Vem kan berätta om honom och allt annat som hänt här? Hör av er!



Foto: Uppsalabild

Redaktör:

Lennart Johansson Tel. 018 – 51 71 82

