

Täljstensnytt!

Februari 2014

Månadsblad för Täljstenen

Hej i lägenheten!

Ni har väl varit och tittat på förslagen om nya Eriksberg? Det berör ju alla som bor här även om det ligger lite framåt i tiden.

Inför årsmötet 2014.

Den 24:e februari är det årsmöte i vår nya kvarterslokal. Det innebär val av styrelseledamöter, genomgång av den ekonomiska verksamheten, genomgång av verksamheten under året samt planerna inför 2014.

Du som är medlem i Hyresgästföreningen kom till årsmötet! Är det något särskilt du vill föreslå, skriv en motion (förslag) till styrelsen, (en vecka innan) så kommer det att behandlas på mötet.

Ett årsmöte skall vara en intressant inledning på ett nytt verksamhetsår. Var med och påverka! Föreningslivet får alltmer stryka på foten för annat Här är en chans att skapa levande demokrati!

Månadens profil.

Vi besöker Karl-Erik Spåls. En tusenkonstnär och levnadskonstnär som fyllde 92 år den 17 januari.

Är han äldst på Täljstenen (född 1922)? I så fall märks det inte. Han har glimten i ögat och pratar i ett, när jag hälsar på honom. Han talar om händelser i sitt långa liv, alltid engagerat, positivt utan att gräva ned sig i motgångar eller tråkigheter.

Den 27 mars 1973 är en avgörande dag i hans liv. Han blir omvänd och medlem i Jesu Kristi Kyrka av sista dagars heliga och den dagen har haft stor inverkan på hela hans liv efter dess.

Bördig från trakterna kring Siljan nära Hjortnäs brygga, en av 10 syskon. Hjortnäs

brygga, där så många dansat i sommarkvällarna. Dansen har även i Karl-Eriks liv varit ett stående inslag. "En tjej är bättre än en krycka". En svängom kan få en att glömma även en värkande höftled. För han går inte så bra längre. Men det tycks sannerligen inte bekymra honom i dansens virvlar.

Fadern som var murare, lämnade Dalarna och slog sig ned i Tierp och där föddes Karl-Erik och sedan flyttade man till G:a Uppsala där han som 9-åring började jobba i bageriet som extrajobb före och efter skolan.

Som bagare och konditor har han sedan för det mesta försörjt sig, först som lärling men sedan med allt större ansvar. Han började på konditoriet på Höganäsgatan 6, för 18 kr i timmen men hade i fortsättningen många andra sysselsättningar vid sidan om (bl.a. egen målerifirma) Han är, och har varit en mångsysslare med många järn i elden.

Bakandet ligger honom förstås varmt om hjärtat. Mjöl av bästa kvalitet (hemma-malet) är en självklarhet och han har haft många bakkurser i kyrkans regi.

Och härmed inbjudes hela Täljstenen till att smaka "Uppsalas godaste semlor" lördagen den 1:a mars i kyrkan på S:t Johannesgatan 41! (Kl. 16.00 bör man ha tagit plats vid borden).



Men som sagt: han har många andra strängar på sin lyra: en är måleriet. De bilder han målat blir en del av hans berättelse från barndomen och framåt: färgglada och fantasieggande bilder.

En utställning av en del av hans tavlor planeras på Akademiska.

*

Här fortsätter vår lilla berättelse om

hyresgästen Sven Svensson som har nya drömmar.

Ja, men han drömde inte när han gick och såg på utställningen om det nya Eriksberg. Men visst såg det ut som en dröm!

Han gick runt och tittade på de olika förslagen och gjorde stora ögon. Först tänkte han: Det här ser ju fantastiskt ut! En helt nytt stadslandskap bredde ut sig inför honom. Små innegårdar kring bostadshusen med odlingslotter och lekplatser. Nya gator som verkade mer som mysiga skogstigar än gator för motorfordon Ett helt nytt kulturcentrum med bibliotek och konsertlokal. Kanske en simhall! Ett gott ställe att vistas i trots alla fåniga beteckningar som arkitektkontoren hade krystat fram...



Ett av fem förslag på nya Eriksberg.

När han gick hem såg han Eriksberg med nya ögon. Han såg de många stora gräsytor som låg där oanvända och bara väntade på sin ödesbestämda omvandling till plats för nya hus av alla slag. Han tyckte nästan att allt detta såg oanständigt obebyggt ut. Här fanns ju mycket plats för nya hus. Träd och bergknallar hade jämnats med marken och fram trädde småkvarter där solglasögonsprydda småbarnsmammor eller pappor rullade sina barnvagnar mellan idylliska innergårdar, plaskdammar och små affärer i en grönsk-

ande stadsdel. Allt verkade som en helt annan värld.

Men Sven tyckte helt plötsligt att det inte kändes som hans värld. Den kändes främmande. Här passade han inte in. Och plötsligt kände han hur alla nya hus bara blev en tyngd på hans axlar och fick honom att andas tyngre. Här kommer jag inte att känna mig hemma, tänkte han, och gick med tunga steg hemåt.

Väl hemma på Täljstenen kände han sig ändå mera nedslagen när han tänkte på hur hans kära gamla "hembygd" skulle invaderas av nya hus och gator. Han kände sig inte väl till mods.

Sin vana trogen drömde Sven igen å natten:

Plötsligt befann han sig i ett obegripligt kaos av oväsen och utspritt byggmaterial. Hans egen lägenhet var utblåst och han sprang för att ta skydd bakom en grushög mot en anfallande grävskopa som hotfullt svängde sin skopa över honom. Allt liknade en krigszon.

Han vaknade kallsvettig...



Fortsättning följer.

*

Den 23 februari är OS över.

Den 24 är det årsmöte.

*

Redaktör Lennart Johansson, 51 71 82

PS.

För övrigt anser jag (och andra) att Täljstenen skall K-märkas.

DS.